

Handle with prayer

blok B - nivo 3 - avond 1



Life
is fragile

handle
with prayer

Visje

Hoe bidden we...



Welke 2 kernwoorden typeren jouw relatie met God:

eerlijk, open, vertrouwd, dankbaar, vol ontzag, afstandelijk, liefdevol, angst, veilig, betrouwbaar, geduldig, teleurgesteld, groeiend, wrok, eenzaam, sleur, (vul eventueel zelf een woord in)

...en hoe bidt David? (psalm 145)



Welke 2 kernwoorden typeren Davids relatie met God:

Zoeken en gezocht worden

Zoek de verschillen



Matteus 7:7-8

7 vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8 want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan

Openbaring 3:20

Ik (= Here Jezus) sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

Met deze teksten in je achterhoofd, wat is dan het meest op jou van toepassing:

*0 ik heb eigenlijk nog nooit serieus gezocht naar God
0 ik hoef niet meer te zoeken want ik heb God al lang gevonden
0 ik zoek wel maar ik ben eigenlijk te druk met m'n 'speelgoed'
0 het zoeken mag niet te veel kosten
0 ik heb me nooit gerealiseerd dat ook ik een deur moet openzetten
0 ik heb de Here Jezus nog nooit horen kloppen
0 de deur staat op een kier, maar meer ook niet
0 ik verlang ernaar om 'maaltijd te houden' met de Here Jezus
0 ik wil de deur van m'n hart wel openzetten ... maar ik wacht er nog maar even mee*



Matteus 6:33

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Bijbelleesrooster -----

zie ook www.gkv-haulerwijk.nl



Kolossenzen 4:2-4

Kolossenzen 4:12-13

Psalm 99:1-5

Psalm 100

Matteüs 6:31-34

Matteüs 4:1-4

Lukas 11:9-13

GEBED ZONDER END
CENTRUM

Prioriteiten

blok B - nivo 3 - avond 2



Prioriteiten in ons eigen gebed

	nooit	soms	met enige regelmaat	vaak	altijd
<i>lofprijzing</i>					
<i>stil worden</i>					
<i>biddend bijbellezen</i>					
<i>danken</i>					
<i>schuld belijden</i>					
<i>klagen</i>					
<i>om leiding vragen</i>					
<i>bidden voor mijzelf</i>					
<i>bidden voor vrienden</i>					
<i>bidden voor kennissen</i>					
<i>bidden voor de kerk</i>					
<i>bidden voor evangelisatiewerk</i>					
<i>bidden voor de wereld</i>					

*doorhalen wat niet
van toepassing is*

Prioriteiten van Paulus



Fillipenzen 1:3-11 / Kolossenzen 1: 9-11 / Kolossenzen 4:2-4

Waar zou jij voor bidden in Paulus' situatie	Welke prioriteiten stelt Paulus?





Goede voornemens



Bijbelleesrooster -----



Jakobus 1:5-8

In deze tekst gaat het over ‘van twee walletjes willen eten’. Twijfelen is hier: Niet helemaal voor God willen gaan. Niet alles van Hem verwachten. Hem nodig hebben maar niet radicaal voor hem kiezen. Herken je dit als belemmering in je gebedsleven?

Jakobus 4:1-4

In deze verzen schrijft Jakobus over egoïstisch bidden. Alleen maar met je eigen verlangens bezig zijn. Dat levert niet veel op. Herkenbaar?

Jesaja 59:1-3

Zonde waar we bewust aan vasthouden kan ook een oorzaak zijn dat er een storing ontstaat in ons gebedsleven. Vraag jezelf eens eerlijk af wat er op dit moment tussen jou en God instaat en waar je mee zou moeten breken.

Klaagliederen 3:40-45

In deze tekst wordt hetzelfde gezegd als in Jesaja 59: Zonde kan een oorzaak zijn dat onze gebeden God niet meer bereiken. Maar lees ook vers 31-33!

2 Korintiërs 12:7-10

Soms moeten we genoegen nemen met de genade van Jezus Christus en geeft God niet wat we heel graag zouden willen. Wat betekent het woord ‘genade’ voor jou? Heb je er in principe genoeg aan?

Romeinen 8:26-27

Als wij echt niet meer uit onze woorden komen neemt de Geest het over! Wonderlijk mooi. Ben je je wel bewust van de ze goddelijke gast in je hart?

Daniël 10:12-14

Daniël ontmoet een engel die hem de toekomst van zijn volk openbaart. De engel had als eerder – op Daniëls bidden – willen komen. Maar een geestelijke strijd heeft zijn komst vertraagd. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien. Met ons bidden begeven we ons in een geestelijke strijd. Hou vol!



Fillipenzen 4:6-7

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren



Gebedsblokkades

blok B - nivo 3 - avond 3



Sleur en gewoonte

Daniel 6:11

Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was

<p>Klok kijken</p>	<p>Wat vind je van Daniëls gewoonte:</p>
	<p>Wat zijn je eigen gebedsgewoonten; persoonlijk of bij jullie thuis:</p>

<p>Wat zijn de voor- en nadelen van een vaste gewoonte, en wat weegt zwaarder, de voor- of de nadelen</p>	<p>Wanneer is er bij een gewoonte sprake van sleur, wanneer juist van discipline</p>	<p>Thought you might need these..... Hoe kun je elkaar helpen trouw te zijn in het gebed?</p>



--	--	--

geen mobieltje en
toch altijd bereikbaar...
praat eens wat
vaker met God



Bid tips

Here God u weet dat ik bidden moeilijk vind. omdat.....
.....

Wilt u mij helpen om.....





Bijbelleesrooster -----

1 Johannes 5:14-15

Ons wordt niet zondermeer beloofd dat we altijd krijgen wat we vragen. ‘Bidden naar zijn wil’ is iets om te leren.

1 Koningen 18:25-29

Een duidelijke vorm van heidens bidden. God proberen te manipuleren door zo veel mogelijk lawaai te maken.

Matteüs 6:5-8

Je hoeft God niet bij te praten of dingen uit te leggen

1 Timoteüs 6:7-10

Probeer niet door te bidden Gods (materiële) zegen te claimen. Dit is een welvaartsevangelie dat volledig vreemd is aan het nieuwe testament.

Jesaja 55:8-9

Nederig erkennen dat Gods gedachten ons verstand ver te boven gaan is onderdeel van het gebed. Daar past geen drammerig bidden bij.

Lukas 18:1-9

Bidden mag niet drammen of claimen worden. En toch mag je volhouden. Dag en nacht tot God roepen. Als je maar beseft waar je mee bezig bent en tot wie je bidt.

Daniël 6:7-12

Moslims moeten vijf maal per dag bidden op vaste tijden. In de bijbel vinden we geen vaste regel over hoe vaak en wanneer. Toch blijkt uit Daniëls leven dat regelmaat heel gezond is.



Spreuken 3: 5-6

*Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.*



Bidden en bidden is 2

blok B - nivo 3 - avond 4



Oosterse meditatie, hoe en wat



Andere vormen van bidden

	Kenmerken	Bijbel
Meditatie 		



Rozenkrans



Claimend bidden

"Jabes bad tot de God van Israël: 'Zegen mij; maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoeft te lijden.' God gaf hem wat hij gevraagd had."

Bijbelleesrooster

zie ook www.gkv-haulerwijk.nl

Efeze 6:10-11

Efeze 6:12

Efeze 6:14-17

Efeze 6:18-20

1 Petrus 5:7-9

Jakobus 4:7-8

Matteüs 6:13



Zondag 45 vr/antw 116

Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk?

Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid

die God van ons eist; bovendien wil God zijn genade

en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die van harte

en zonder ophouden Hem daarom bidden en daarvoor danken.





Geestelijke strijd

blok B - nivo 3 - avond 5

Duivelse verleidingen



Matteüs
16:21-23



Lukas
22:31-32



2 Kor
11:13-15



1 Tess
3:3-5



2 Kor
2:10-11



Job
1: 6-12



1 Johannes
4:1-3



Handelingen
5:3-4



Tekst



Verleiding

.....
.....

.....
.....

Vraag en antwoord 127 HC



Wat is de zesde bede?

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Dat wil zeggen:

Wij zijn van onszelf zó zwak, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden¹, en bovendien houden onze doodsvijanden - de duivel², de wereld³ en ons eigen vlees⁴ - niet op ons aan te vechten.

Daarom bidden wij U: wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven⁵, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk de volkomen overwinning behalen⁶.



De geestelijke strijd

.....
.....



Efeze 6:10-20:



Posters

Als de duivel
aan je deur
klopt.

Laat Jezus
dan
open
doen.

Visje

WWW.VISJE-POSTERS.NL

Als je met
verleiding in
discussie
gaat, ... ben je al
op weg om
ervoor te
bezwijken.

Visje

WWW.VISJE-POSTERS.NL

Herinnert de
duivel jou aan
je verleden,

... herinner
hem aan zijn
toekomst!

Visje

WWW.VISJE-POSTERS.NL



Bijbelleesrooster -----



Matteüs 7:7-12

God wil dat we het goed hebben. Maar Hij wil ook dat we aanhoudend blijven vragen, zoeken en kloppen. Geef niet op. Blijf bidden. Blijf Hem zoeken.

Johannes 15:1-8

Let vooral op vers 7. Steeds meer 'eenswillend' worden met de Here Jezus is het geheim van leren bidden naar Gods wil. Heb je enig idee hoe jij eenswillend kunt worden met Jezus?

Matteüs 26:36-46

Jezus zelf is ons voorgegaan in nederige onderwerping aan Gods wil in het gebed. Wanneer dat voorop staan kun je er vrede mee hebben dat niet alles gebeurt wat je vraagt aan God.

Psalm 13

Soms lijkt het alsof God niet hoort. Gelovigen uit alle tijden hebben daarmee geworsteld. Blijf geloven dat God het beste met je voor heeft. Hij heeft het laten zien in de komst van de Here Jezus.

2 Korinte 12:6-10

Een heel belangrijk gedeelte over gebed en verhoring dat je eigenlijk uit je hoofd moet kennen, vooral vers 9. Soms zegt God 'nee' op ons gebed en moeten we het doen met zijn genade.

Efeze 5:15-21

Steeds meer gevoelig worden voor de wil van God moet je leren en zal je gebed beïnvloeden.

Jakobus 4:1-4

Als het in je gebed alleen maar draait om je eigen verlangens zal God niet luisteren. Vraag je voortdurend af waarom je wat vraagt.



Johannes 15:7

Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.



NO, I DON'T THINK THAT MEGAPHONE
WILL MAKE YOUR PRAYERS MORE LIKELY
TO BE ANSWERED



Gebed en verhoring

blok B - nivo 3 - avond 6

Korinthe 12: 6 – 10

1. Hoe reageert Paulus op de doorn in zijn vlees?
2. Wat zou het kunnen betekenen dat God zegt dat Paulus niet meer dan Gods genade nodig heeft?
3. Wat betekent dat voor jou?



Inventarisatie van gebedsverhoringen

1. Heb jij wel eens iets gebeden dat verhoord is?
2. Bedacht je dit achteraf ook en wat deed je toen?
3. Heb jij wel eens iets gebeden dat niet verhoord is?
4. Hoe ging je daarmee om?



Vraag en antwoord 129 HC

Wat betekent het woord: Amen?

Amen wil zeggen: Het is waar en zeker.

Want God heeft mijn gebed veel stilliger verhoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem begeer.

Jouw reactie:.....



Bijbelleesrooster -----



2 Koningen 20:1-11

'Ik heb uw gebed gehoord'. God had laten aankondigen dat Hizkia zou sterven, maar zijn gebed bracht verandering. Zo'n machtig wapen kan het gebed zijn.

Jesaja 53:1-4

Een gedeelte uit de bekende profetie over de lijdende knecht, de Here Jezus. Hij zou ook komen om onze ziekten en ons verdriet te dragen.

Matteüs 4:23-25

Jezus genas heel veel zieken. Jesaja 53 ging in vervulling. Hij liet daarmee zien: Hier gaat het naar toe. In Gods Koninkrijk zal uiteindelijk geen ziekte meer zijn.

Handelingen 3:1-10

Ook de apostelen genazen mensen in Jezus' naam. Die macht hadden ze van Jezus gekregen om hun gezag als apostel te onderstrepen.

Galaten 4:12-15

We krijgen uit dit gedeelte de indruk dat Paulus zijn plannen een keer moest wijzigen vanwege een ernstige oogziekte en zo bij de Galaten terecht kwam. Blijkbaar was genezing op gebed niet iets dat in alle omstandigheden was te claimen. God gaf het wanneer het opbouwend was voor zijn Koninkrijk.

2 Korinte 12:1-10

Nog weer een keer dit hele belangrijke bijbelgedeelte. Misschien was de doorn in het vlees van Paulus wel de ziekte waar hij in Galaten 4 over schrijft. Misschien was het wat anders. Waar het om gaat is dat we aan Gods genade genoeg hebben, ook als gebeden (bv om genezing) niet worden verhoord.

Openbaring 21:1-5

De volmaaktheid, daar wachten we nog op.



1 Tess. 5: 17-18

Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

**GENADE
GENEEST**

maar
niet
op recept

Visje



Gebed en genezing

blok B - nivo 3 - avond 7



Waar komt ziekte vandaan?



.....
.....

.....
.....

Bijbelstudie genezingen: hoe en waarom



Lucas 5:12-16

Lucas 5:17-26

Matteus 9:18-31

Matteus 8: 5-13



Bijbelleesrooster -----



Exodus 31:12-17

God heeft zijn volk gedwongen om tijd voor Hem te reserveren. Regelmaat en discipline zijn echt nodig om de band met God levend te houden.

Lukas 2:36-38

Een voorbeeld van iemand die heel ver was gegroeid in discipline en toewijding

Lukas 11:1-4

De bijbel leert ons mensen als Hanna kennen die heel veel in gebed waren. Voorbeelden voor alle gelovigen. En toch .. toen de discipelen de Here Jezus vroegen hen te leren bidden leerde Hij hen een eenvoudig gebed. In Matteüs 6 zegt onze Heer zelfs: denk maar niet dat je door je hoeveelheid woorden wordt verwoord. Wonderlijk evenwichtig, de bijbel.

1 Kor 9:26

Ook Paulus kent de noodzaak van geestelijke discipline. Hij vergelijkt het geestelijke leven met een sportprestatie.

Hebreeën 12:1-6

Trouw blijven in het geestelijke leven kan een strijd zijn. Ga die strijd niet uit de weg. Verlies de moed niet. Geef het niet op.

Psalm 62

Je ziel tot rust laten komen bij God: weet je wat dat is? Neem er maar de tijd voor om te ontdekken hoe rijk dat is!

Onthaasting?

GOD heeft
altijd tijd!

Visje

1 Petrus 4:7-11

Je moet helder van geest zijn om te kunnen bidden. Wat betekent dat voor jou? Zijn er momenten dat het niet goed lukt om te bidden? Wat doe je op zulke momenten om de 'helderheid van geest' weer terug te vinden?



1 Johannes 5:14

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.



Vasten en bidden

Blok B - nivo 3 - avond 8

Bidden in de praktijk



1 Tessalonicenzen 5: 17

Daniel 6:11

Lukas 18:1-8

Wat zeggen deze bijbelgedeelten over gebed in de praktijk en over discipline:.....

Het voorbeeld van de Here Jezus - Marcus 1: 32-35

Wat leer je hier over het gebed:.....

Vasten en bidden

Jesaja 58: 3-7

Joël 2:12-14

Matteus 6: 16-18

Matteus 9:14-15

Handelingen 13: 2 en 3 en 14:23

Wat leert deze tekst over vasten ?

.....
.....

